

ΘΕΑΤΡΟ

«ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ» ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Του Περσέα Αθηναίου

Τιμώντας τη μνήμη του συγγραφέα, με τη συμπλήρωση όσαράντα χρόνων από το θάνατό του, το Εθνικό Θέατρο ανέδειξε στη σκηνή του Δημοποιητικού Θεάτρου Αθηνών, το κλασικό αυτό έργο του, που αριτίδωτο, τέρπει και σήμερα, έπειτα από εβδομήντα χρόνια (1919) από την πρώτη παρουσίαση στο θέατρο «Ολύμπια». Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος επεζήτησε και πραγματοποίησε τον στόχο του να κληρονομήσει το Ελληνικό Θέατρο, έργα παρέμενα μέσα από τη ζωή και τους ανθρώπους, τόσο της Ζακύνθου, όπου έζησε τα πρώτα χρόνια από την επιστροφή της οικογενείας του, από την Κωνσταντινούπολη, δύο και της Αθήνας, όπου μόνιμα είχε εγκατασταθεί αργότερα. Οι «Φοιτηταί» ανήκουν σ' αυτή τη μεγάλη σειρά των ηθογραφικών του έργων. Είναι ένα θαυμόσπιτο «υπόκλιμέντο» μιας, από της πορ-

μαντικές εποχές, που έζησαν οι Αθηναίοι κυρίως, στις αρχές του ακόντια μας. Ο ειδυλλιακός τρόπος ζωής, η συναισθηματικότητα, τα παθολογικά κίνητρα, είχαν εισβάλλει και στην Ελλάδα από την Ευρώπη. Ποιητές και συγγραφείς, επηρεασμένοι από αυτά τα «ρεύματα» είχαν πλημμυρίσει τα βιθιστικά με λυρικές ποιητικές συλλογές και δραματικά μυθιστορήματα. Αντιδρώντας ο Γρηγόριος Ξενόπουλος σ' αυτή την πλημμύριδα των κλαυθώμων και οδυρμών, επέτυχε, από τη μια να ζωγραφίσει την εικόνα της εποχής του, αλλά και να την διανθίσει με το πηγαίο του χιούμορ. Οι κωμωδίες του χαρακτήρων άφησαν εποχή στις θεατρικές σκηνές, αλλά και σαν βιθλία. Οι «Φοιτηταί» είναι μια από τις πορταριώντας κωμωδίες του, που προβάλλει την νοοτροπία των νέων της εποχής των «Ορεστειακών» και «Ευαγγελικών» και τον τρόπο με τον οποίο αντικρίζουν τη ζωή και τον έρωτα. Ο Γρη-

γόριος Ξενόπουλος υπήρξε ένας μεγάλος ρομαντικός και πλαστουργός αγνών ανθρώπων, που τους συγκινούσε η «ανθισμένη αμυγδαλιά» του Δροσίνη, το μελαγχολικό φεγγάρι και το ερωτικό τραγουδάκι, με τη συνοδεία της κιθάρας, που διατάρασσε τη γαλήνη των έρημων δρόμων, μετά τις δέκα το βράδυ. Ήταν η εποχή, που οι Αρσακεάδες φορούσαν τις πολύχρωμες καπελίνες τους και δένανε πλεξύδες τα μαλλιά τους, πονηρούλες και χαμηλοβλεπούσες, ερωτευμένες «κρυφοφανερά» με κάποιους φοιτητές του αντικρινού Πανεπιστημίου με τις «φλοτάν» γραβάτες, τα τζογέ πανταλόνια και τα κλασικά φαθάκια του Πουλόπουλου! Ο Ξενόπουλος είχε το χάρισμα της ζωντανής ζωγραφικής των χαρακτήρων των πράσων του. Ένας δάλαγος χαριτωμένος, ζωηρός, νεανικός, χρωματίζει της χαρούμενες δύο και τις ιλαροδραματικές στιγμές της ιστορίας των «Φοιτητών». Ο συγγραφέας διατηρούσε πάντα την απλότητα, αλλά και την αρχοντιά, που ιδιοτυπούσε τον ζακυνθινό λαό, αλλά και την

ανθρωπά, το ανοικτόκαρδο ύφος και την έμφυτη καλωσάνη. Με αυτά τα χαρίσματα ντύνει τους ήρωες της κωμωδίας του. Η επαναφορά του έργου στη σκηνή είναι μια ευκαιρία να φανεί το πόσο ο Ξενόπουλος θα παραμένει πάντα ένας σύγχρονος. Το έργο του, με την πρωτοτυπία του, παραμένει κλασικό, χωρίς να έχει ούτε προηγούμενο, ούτε και επόμενο. Διότι, είναι ένα έργο σωτήρις σκηνικής οικονομίας, κομψότατου λόγου, αλάνθαστης γραφής, ρεαλιστικής δομής και έντονης σύνθεσης μύθου, προσώπων και σκηνών, καλλιέπειας ύφους και άριστης τεχνικής. Λάτρης των νιάτων, πλημμυρίζει το έργο του, με τους ενθουσιασμούς, τα όνειρα και τα ερωτικά τους κτυποκάρδια. Γι' αυτό και αγαπήθηκε. Διότι έδωσε την αλήθεια, την πραγματικότητα, αποφεύγοντας τη φαντασία. Ο ίδιος υπήρξε ένας ιδιαίτερος τύπος θεατρικού θωρακίου. Οι νέες των έργων του, τόσο της Ζακύνθου, δύο και της Αθήνας, συνθέτουν και τους «Φοιτητάς» του. Η κωμωδία αυτή διατηρεί αδιάπτωτο το ενδιαφέρον, ακόμα και σ'

αυτούς, που το έχουν, ήδη παρακολουθήσει πολλές φορές. Οι νέωτεροι θέλουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα νιάτα εκείνης της γραφικής εποχής της Αθήνας, σε μια σύγκριση με τους σημερινούς νέους της αθηναϊκής κοινωνίας, του τέλους του αιώνος. Θα πληροφορθούν, ότι ο έρωτας, τότε, επήγεις από ιδανικά, ειλικρίνεια και ηθική. Το έργο ανήκει αποκλειστικά στη νεότητα. Αυτή την ατμόσφαιρα δίνει ο σκηνοθέτης Στέλιος Παπαδάκης, συνθέτοντας μια θαυμάσια παράσταση, ακολουθώντας την ίδια διδασκαλία της παρουσίας του έργου, τον Απρίλιο του 1977 στη «Νέα Σκηνή» του Εθνικού. Επέτυχε να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα του έργου, που την δημιουργούν τα νιάτα, οι εναλλασσόμενοι ενθουσιασμοί με τις απογοητεύσεις, μέσα σε μια ρομαντική εποχή. Από πλευράς ερμηνείας η Ματίνα Καρρά πρόσφερε ανθρώπινες στιγμές συγκίνησης, ζωντανεύοντας το πρόσωπο της αρσακεάδος Φανίτσας, με πολλή ευαισθησία και αλήθεια. Ετόνισε τα νεανικά όνειρα, τις χαρές, αλλά και τις λύ-

πες, με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια αποκαλύπτοντας τα πλούσια χαρίσματα της υπόκρισής της, σκιαγραφώντας έντεχνα τον χαρακτήρα της πρωΐδας. Με απλά μέσα η Ουρανία Μπασάλη εκφράζει την κυρία Μάρω, ενώ ο Θάνος Κανέλλης δίνει, με κάποια υπερβολή ύφους, τον «αντιμαλλιαρό» Μπαρμπαγιώργη. Ο Τάσος Λότζης, του θεόδωρου Κατσαφάδου, διαθέτει εκφραστικές ικανότητες, ενώ ο Ηλίας Ασπρούλης δίνει άφογα τον Θάνο, σε όλες τις φάσεις του ρόλου του. Στην επιτυχία της παραστάσεως συμβάλλουν, πλαισώντας τους πρωταγωνιστές οι: Θέμης Μαραέλου και Γιώτα Κουνδουράκη (Κλειώ και Κούλα) αντίστοιχα, τονίζοντας σωστά τις ζωρούλες Αρσακεάδες, ο Πέτρος Δαμούλης και ο Σπύρος Κουβαρδάς, σκιτσώντας τον ιδιότυπο Πλάτωνα. Τα γραφικά κοστούμια εποχής και τα σκηνικά της Εντας Δημοπούλου τονίζουν την ατμόσφαιρα, μέσα στην οποία πορεύεται η πλοκή, διανθισμένη με μουσική επιμελημένη από την Ολυμπία Κυριακάκη.